

תתפלאי, זה קשור גם אלייך

הכי נוח לנו להגיד: היא זונה ואני לא, ואין בינינו שום שותפות גורל. אבל האמת היא שזה לא נכון. ממש לא נכון.

זונה. אישה שמקבלת כסף תמורת קיום יחסי מין. אישה שמקבלת כסף תמורת זה שגברים יעשו לה מה שבא להם. מה שהם לא יעשו לאישה הפרטית שלהם. מה שהם כנראה לא יעשו לכחורה זרה שהם יפגשו בכר. מה הקשר ביני לבינה? היא זונה ואני לא, בזה לכאורה זה נגמר. כל אחת לעצמה. כל אחת ומה שטוב בשבילה.

ואולי קיים קשר. הרוק אפילו. אולי היא, או יותר נכון, האופן שבו גברים תופסים אותה, משפיע ישירות על איך שהם תופסים אותנו, הנשים ככלל.

לפני כמה שבועות פתחתי במקרה ערוץ 2. בריוק הוקרן הסרט הדוקומנטרי של אורנה בן דור "זונה". אחת מהמראיינות, שרי אהרונז, פעילה ב"אישה לאישה", דיברה על חדר שבו מתקיים עולם מקביל למציאות שאנחנו חיים בה. ובחדר הזה, היא אמרה, מותר לעשות הכל לנשים.

"רובנו", היא מפרטת עכשיו, "מרגישות שאנחנו חיות בעולם שבו אסור לגברים לגעת בגוף שלנו אם אנחנו לא רוצות, להטריד אותנו מילולית, להכות אותנו, לפגוע בנו, לאנוס אותנו. אנחנו יודעות שאם זה קורה או לכאורה אנחנו יכולות להתלונן. אבל במקביל למציאות הזאת יש מקום, חדר, שבו כל החוקים האלה לא קיימים. ששם כל הדברים האלה מותרים. בחלל של בית הזונות או הדירה הדיסקרטית, או איך שנרצה לקרוא לזה, מותר לך לגעת באישה, להגיד לה מה שאתה רוצה, לנהוג באלומות. כל מה שאסור בחוץ מותר שם בפנים. בעבור זה גברים משלמים - בעבור זה שמותר להם לעשות ולהתנהג ולדבר ולעשות את כל מה שאסור להם לבצע בחוץ כלפי נשים".

● ולמה החדר הזה רלוונטי מבחינת מי שלא נמצאת בו?

"כי גם אם אנחנו לא נמצאות בו, אנשים אחרים שנמצאים שם לומדים בו הרבה מאוד על מיניות ועל התנהגות מינית כלפי נשים. וההתנהגות הזאת יכולה להיות מופנית כלפיך - על-ידי המאהב, בן הזוג או אפילו האח.

"בנוסף, הנשים שנמצאות שם הן נשים אמיתיות, ופה עולה שאלה מוסרית: כמה אחריות או סולידריות יש לנו כלפי מציאות החיים של נשים אחרות שהן לא אנחנו, אבל המציאות שלהן קשורה לעובדה שהן נשים. אנחנו הרי לא רוצות להיות חשופות להטרדה ולאלימות ולאונס, אז למה זה מגיע לנשים אחרות? כי זה נעשה תמורת תשלום? זה האופן שבו החברה מתנהלת במוסר כפול בכל מה שנוגע לזכויות נשים. יש נשים שמותר לעשות להן את זה ויש נשים שאסור".

● אז מה בעצם אנחנו אמורות לעשות?

"אנחנו, כנשים, צריכות לדבר עם הגברים בחיינו - הילדים, והאבות והאחים, ובני הזוג. אנחנו צריכות ללמד אותם שמיניות היא דבר משמח ונעים, ושמיניות שמבוססת על הדדיות ושוויון ולא על כוח וניצול היא הדרך הטובה".

● ומה את עונה על הטענה שזונות הן נשים שבחרו להיות זונות?

"מבחינה סטטיסטית, רוב הנשים שעוסקות בזנות בעולם עושות את זה ממצוקה קיומית קשה מאוד ורק מעטות עושות את זה מסיבות אחרות. יש כמיהה תרבותית לשמוע מהזונות שהן בחרו לעשות את זה - כדי לברוח מרגשות האשמה של החברה כולה על המצב שבו נשים נאלצות לעשות את זה. נשים זונות לפעמים פשוט משתפות פעולה עם הכמיהה הזאת. זה הכל".

ב"אישה לאישה - מרכז פמיניסטי חיפה" מתקיים פרויקט סיוע לנשים בזנות ולקורבנות סחר בנשים. טלפון: 04-8650977.

רז יובן



חשודה בזנות
בעת מעצר במכון
ליווי בבאר־שבע,
בעקבות פשיטת
המשטרה. מבחינה
סטטיסטית, רובן
עושות את זה
ממצוקה קשה